

Eerwaarde Vorst,

Ik neem de vrijheid Uwe Genade mede te delen dat Uw bureau, twee jaren geleden besteld bij mijn werkplaats, met inachtneming van Uwe wensen en verlangens, tot stand is gekomen.

Troonzaal in miniatuur, in beslag en marqueterie voorzien van ornamenten en figuratie, acht houtsoorten, gepolitoerd en ingelegd met koper, parelmoer, verguldsel, brons, ivoor en schildpad.

U zult mij willen toestaan te tonen hoe het meubel te openen met de gegoten sleutel, voorzien van Uwe initialen, en de geheime laden en vakken te ontsluiten.

Veroorlooft U mij de vrijheid, in deze tijden van internationale geschillen en krijgshandelingen, de geschreven nota voor het bureau bij te voegen.

In afwachting verblijf ik,  
in eerbiedige hoogachting,  
Uw dienstwillige dienaar,

Abraham Roentgen